

verhaal 43

Ik ging laatst op de thee bij een dame die ik nog ken van mijn tijd bij de Pinkstergemeente. Ik ben daar gedoopt (januari 2011) en liet er heel regelmatig voor me bidden, omdat het in die tijd niet zo goed met mij ging. Ik was pas gescheiden en verhuisd, en mijn oude relatie zat me goed dwars. Kortom, ik had meer dan genoeg problemen, maar naar de kerk gaan, vond ik fijn. Na de Pinkstergemeente ging ik naar Christengemeente de Weg en inmiddels ben ik al ruim vier jaar bij Vrije Baptistengemeente Elim. Alledrie de kerken zijn hier in Heerenveen. Het is soms even zoeken, waar je het beste past. Langzamerhand is het steeds beter met mij gegaan. Ik geloof echt dat God mij geholpen heeft om zover te komen als ik nu ben. Bidden helpt! Natuurlijk hadden die dame en ik het over toen. Ik vertelde haar, dat een van de bidders dingen 'zag' als hij voor me bad. Op een keer zag hij me op een bankje zitten in een tuintje vol mooie bloemen. Jezus zat naast me. Ik werd opnieuw getroffen door het beeld. Daarom heb ik er een gedicht van gemaakt:

Rust en vrede

Ik heb een tuintje, 't is niet groot
maar het is wel wat de Heer mij bood.
Het is ommuurd zodat ik veilig ben
behalve als ik mijzelf soms voorbij ren.
Ik zit op mijn bankje en kijk
naar de bloemen en voel me rijk.
Ik zie hoe kleurig ze bloeien
en terwijl uit mijn pen de woorden vloeien
zie ik op naar Degene die naast mij zit.
Het is Jezus, die mij liefheeft en ik bid
dat Hij me mijn leven lang leiden zal
hoe hoog ook de berg is, hoe diep ook het dal
waar ik doorheen moest om Hem te leren kennen.
Ik hoefde er alleen maar aan te wennen
dat ik kon voelen hoe zalig het is
Als Jezus je leidt, zelfs al leef je in duisternis.
Zacht roept Hij me bij mijn naam.
Hij wil niet dat ik me voor mijn verleden schaam
want genadig is Hij, immers ook in mijn leven
is er veel dat Hij mij wel wil vergeven.
Zijn liefde is het die mij leven doet
die mij laat aanvaarden dat ik voorgoed
een kind ben van de God die leeft
die er alles voor over heeft
om mij aan Zijn hart te kunnen drukken
zodat mijn zaken niet meer mislukken
omdat die ander dat wil.
Stil mijn ziel, wees stil!
Jezus is het, die voor me strijdt
Hij trekt mij uit de chaos van deze tijd
weg van mijn angsten, mijn eenzaamheid.
Hij vervult de wensen waar ik van droom
Hij geeft mij Zijn vrede, Zijn heilige shalom.

Klaske Hiemstra, Heerenveen

