

Kerkdiensten

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum heeft besloten om vanaf zondag 2 mei weer voorzichtig kerkdiensten te houden in de Sint Joris Tsjerke en de Andreaskerk, met inachtneming van de coronarichtlijnen van overheid (RIVM.nl) en kerk (PKN.nl), dwz.:

- Maximaal 30 kerkgangers
- Aanmelding vooraf is verplicht bij voorzitter Harm Zwart via: ha.zwart@planet.nl
- Gezondheidscheck en presentielijst bij de ingang van de kerk
- U wordt door een kerkenraadslid naar een zitplaats gebracht
- Steeds 1,5 meter afstand bewaren, ook als we de kerk weer verlaten
- Mondkapje dragen als u zich beweegt, zittend mag het mondkapje af
- Geen samenzang, er zijn voorzangers

Sint Joris Tsjerke Oosterbierum
Zondag 9 mei

9.30 uur

**Mevr. A.M. Dijkstra-
van der Woude**

Extra collecte: KIA Noodhulp

Sint Joris Tsjerke Oosterbierum
Donderdag 13 mei

9.30 uur

Hemelvaartsdag
Mevr. G. Pols

Sint Joris Tsjerke Oosterbierum
Zondag 16 mei

9.30 uur

Slotzondag
Ds. U. Tjallingii

Extra collecte: Plaatselijk jeugdwerk

Sint Joris Tsjerke Oosterbierum
Zondag 23 mei

9.30 uur

Pinksterzondag
Dhr. T. van der Meulen

Extra collecte: Zending

Sint Joris Tsjerke Oosterbierum

Zondag 30 mei

9.30 uur

Ds. U. Tjallingii

Extra collecte: Werelddiaconaat

Sint Joris Tsjerke Oosterbierum

Zondag 6 juni

9.30 uur

Mevr. S. Aardema

Beste mensen,

We zien het licht aan het eind van de tunnel nu er al veel mensen gevaccineerd zijn.

Voor wie nog twifelen zou ik het advies willen geven om het toch maar te doen, alleen via vaccinatie komen we door deze crisis. De vele maatregelen van handen wassen, afstand houden, geen bijeenkomsten e.d. gaan op den duur niet werken.

Ook de kerken mogen weer voorzichtig open. Het advies is nog steeds dat er maximaal 30 personen naar binnen mogen, registratie vooraf en plaatsnemen op 1,5 meter.

Zingen mogen we nog niet samen, maar ook dat komt weer.

Ja, wat heeft het lang geduurd, wie had dat gedacht en wat verlangen we ernaar om elkaar weer gewoon te ontmoeten, waar dan ook maar.

Ook in onze dorpsgemeenschap zijn gevallen van Corona geweest of zijn er nog. Voor zover ik weet heeft een ieder het er goed van afgebracht.

Wat mogen wij ons gelukkig prijzen dat we dan toch op het platteland wonen waar nog ruimte is, vaak een tuin waar we ons neer kunnen geven, waar we kunnen wandelen en fietsen zonder dat we heel veel mensen ontmoeten. Ook mogen we dankbaar zijn dat er zo snel meerdere vaccins zijn ontwikkeld, want voor hetzelfde geld had dat nog jaren kunnen duren.

Ook een woord van heel veel dank aan onze medewerkers in de zorg die al meer dan een jaar keihard werken in de frontlinie om zorg te verlenen.

We kennen het lied "Dankt, dankt nu allen God ... de toekomst is zijn rijk".

Maar er is natuurlijk ook verdriet, want er zijn veel mensen door Corona overleden en daar zijn trieste gevallen van het overlijden van bv. beide ouders, er niet bij mogen zijn, alleen sterven.

We willen Hem dan ook vragen om hen te omringen met Zijn liefde en nabijheid.

We hopen elkaar binnenkort weer te ontmoeten in de Sint Joris Tsjerke of de Andreaskerk. Het ga u goed

Met vriendelijke groet,

Harm Zwart, voorzitter kerkenraad

Meditatie: de Geest van de vrijheid

Vlak voor zijn hemelvaart verschijnt Jezus nog enkele keren aan zijn vrienden. We weten niet exact in welke gedaante, maar Hij was zichtbaar én hoorbaar en zelfs binnengetreden in een afgesloten ruimte. De magie van deze verschijningen valt in het niet bij wat Jezus in hun midden zegt en doet (Lucas 24, 38 vv.): Hij groet hen met vrede, breekt opnieuw met hen het brood, zegent hen en roept hen op te getuigen van Gods liefde voor de wereld, niet uit eigen kracht, maar 'uit kracht van de hemel' (v.49). Die kracht is de kracht van de Heilige Geest. Het is geen onbekende kracht, het is de Geest Gods boven de wateren (Genesis 1), het is de kracht die het volk Israël al eeuwen aan den lijve ervoer, bij de bevrijding uit Egypte, bij het manna in de woestijn, in de ballingschap en in de visioenen van de tempel (Ezechiël 41).

Het is deze Geest die de gelovigen tastbaar voelen als ze bidden bij de Westelijke Muur in Jeruzalem. Het is deze Geest die wij in de kerk voelen en ontvangen als wij samen het brood breken en de beker doorgeven. Nu Eucharistie en Avondmaal, vanwege de gevaren van corona, beperkt gevierd kunnen worden raken wij ons nog dieper bewust van de 'geestelijke communie' die dezelfde geestkracht heeft als de daadwerkelijke viering van brood en wijn. Christenen die onderdrukt en vervolgd worden kennen die geestelijke communie als geen ander: wetend dat op een andere plek wél het brood wordt gebroken, terwijl je zelf in gevangenschap

of gevaar verkeert, onderga je de geestelijke communie en ontvang je die Geestkracht.

Leven vanuit die Geest vraagt ongelooflijk veel vertrouwen.

Vertrouwen in die laatste woorden van Jezus, vertrouwen in de kracht van je persoonlijk geloof, vertrouwen in de beloften van God. De weg van het geloof is een zeer bijzondere, sommigen zullen het dwaas vinden, anderen hebben bewondering. Geloof is wat een kind vanzelfsprekend doet: totaal vertrouwen op vaderlijke en moederlijke zorg, wat er ook gebeurt.

Soms komt een mens tot een inzicht, dat je nooit weer loslaat. In onze kerk komen we uit een cultuur van wetten en regels, een kerk die de mensen aanwijzingen en verplichtingen aanreikt om een 'geslaagde gelovige' te kunnen zijn. Niet zelden was er dwang en morele druk vanuit de kerkleiding om mensen in het gareel te houden.

Ik zal nooit vergeten hoe tijdens mijn studie in Groningen de hoogleraar Nieuwe Testament ons zei: *'Van alle wetten, regels en opdrachten in de Bijbel is er één de hoogste en de belangrijkste, en dat is de wet van de vrijheid; immers alleen vanuit die vrijheid kan de mens kiezen om zich te houden aan al die wetten, regels en opdrachten.'* Deze wijsheid is voor mij onvergetelijk en prachtig. Je kunt het lezen in Jacobus 1, 25, over 'de volmaakte wet der vrijheid'. Het betekent voor mij dat niemand mij kan opleggen wat ik geloof of denk en dat ik zelf in vrijheid de Geest mag ontvangen, en leven uit die bron van Gods liefde. In onze wereldtijd is er ongelooflijk veel zorg, nood, ziekte, verdriet, lijden en gevaar. Laten we blijven bidden dat Gods Geest blijft werken in de wereld, in mensenharten, voor een wereld naar Gods liefdevolle bedoeling:

*Liefde voor al wat leeft
wordt ons een kostbaar kledingstuk
waarmee wij ons armoedig pogen sieren.
Verdwenen is de trots,
wij kennen ons tekort.
Kom ons te hulp, laat mildheid zegevieren. (Lied 673)*

Diaconieuws

Misschien las u het reeds in de krant: Voedselbank ontvangt 1680 pakken koffie van D.E. Reden van deze gift: verzilvering van de ingezamelde punten. Mede dank zij uw D.E. zegels kan Voedselbank de Helpende Hand voorlopig vooruit. Het uitdelen van koffie gaat via de dozen die bestemd zijn voor de klanten van de voedselbank.

In de week voor Pasen werden er dozen vol boodschappen ingezameld op de Flambou. Op de zaterdag voor Pasen was de Sint Joris Tsjerke geopend voor inbreng van de goederen en gelegenheid tot een praatje. Van beide werd dankbaar en royaal gebruik gemaakt. Jong en oud, nieuwe inwoners uit binnen- en buitenland en hier geboren dorpsgenoten, met dozen en kruiwagens werd de verzameling goederen een stroom van boodschappen. Diverse spontane gesprekjes ontstonden onder de preekstoel en de paaseieren liet men zich goed smaken. Dank voor uw inbreng. De goederen zijn ondertussen via Harlingen in de Waadhoeke verspreid. Ds. Glashouwer komt binnenkort op de Flambou als voorzitter van de Voedselbank, vertellen over het werk van de Helpende Hand.

Onder de noemer: "Noch efkes trochbite" werden op zaterdag 27 maart in Oosterbierum en Klooster-Lidlum koeken uitgedeeld. Het zal niet genoeg zijn tot het eind van de beperkende maatregelen, hopelijk put u er moed uit. De bijgevoegde kaarten kunt u eventueel nog steeds versturen of rondbrengen.

Omdat de actie een samenwerking was van Dorpsbelang en Sint Joris Tsjerke kregen ook onze gemeenteleden "om utens" een trochbyt pakket. Dankzij de versoepelingen mochten ook dezen weer bezocht worden. Het pakket was bijzaak, het bezoek de hoofdmoot. Wel kom je er dan achter hoe eenzaam velen zich hebben gevoeld. Familiebezoek op afstand, met mondkapje en een frequentie van veel te weinig. Vooral voor hen de hoop op andere tijden. Tot dan is een kaartje of telefoontje van u meer dan welkom.

In het late voorjaar denken we weer de flessenactie te houden. We hopen op weer een normale inzameling deur-aan-deur maar kunnen dit aanpassen indien nodig door de maatregelen.

Mylde maityd komt wer oan

Mylde maityd komt wer oan, lûkt in waas oer bosk en lân;
Sûnder grut fertoan fan keunst sjongt it fûgelte Gods geunst.
Op it stee fan snie en iis waakse bûterblom en biis,
en it graan yn grien ornaat, bringt al rispinge te praat.

Lûk de maaityd yn mij troch, lit mij fiele wat ik sjoch.
Sprek, Hear! Op Jo helder lûd rin ik yn in nije hûd,
bring ik wille yn jo tún, helje bloei út stien en pún:
Tank sij Jo fynt wer in wei wat foar dea yn tsjuster lei.

Eppie Dam út Hertslach – Lieten om it út te sjongen.

De diaconie wenst iedereen gezondheid en zegenrijke
Pinksterdagen toe.
Met vriendelijke groet Klaas Hibma, Jessy en Johannes Wolbers.

Gebed bij Pinksteren

Kom, heilige Geest
wanneer het mij niet meer kan schelen,
wanneer het genoeg is geweest,
wanneer alles lijkt tegen te gaan,
wanneer ik me terugplooï op mezelf,
wanneer ik beschaamd ben over mezelf,
kom dan, heilige Geest.
Wanneer ik bergen wil verzetten,
wanneer ik goed wil zijn voor iedereen,
wanneer ik vrede wil brengen onder de mensen,
wanneer ik vergeving wil vragen en schenken,
kom dan, heilige Geest.
Wanneer ik wil bidden en de stilte niet vind,
wil troosten en de woorden niet ken,
wil helpen en niet weet hoe,
wanneer ik wil geloven, hopen en beminnen,
kom dan, heilige Geest.

(uit: Woord&Weg april 2021)

Bij de collectes:

Eerst dank voor de giften voor de voedselbank. In totaal mochten we een bedrag van € 46,- ontvangen. Daarnaast mochten wij € 50.- ontvangen, vrij te besteden. Er kwam ook een gift binnen voor Alg Chr Doelen. Hartelijk dank.

De collecteschalen in de kerk worden weer gebruikt Wanneer u deze niet passeert is er de mogelijkheid een gift over te maken op onderstaand nummer.

Onderstaande collectes staan op het collecterooster van Kerk in Actie. Als diaconie maken wij voor elk doel € 50.- over. Dit kunnen wij alleen blijven doen met uw financiële steun via de collectes in de kerk of uw bijdrage op **NL02RABO0325513007** t.n.v.

Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum. Alvast hartelijk dank.

Zondag 9 mei KIA Noodhulp

Libanon/Jordanië - Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen

In de week na onze herdenkingen en vieringen van 4 en 5 mei een collectedoel dat hier bij aansluit. Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meesten terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.

Zondag 16 mei: Plaatselijk jeugdwerk

Het jeugdwerk neemt een belangrijke plaats in binnen onze kerk, daar wordt geloof doorgegeven aan onze kinderen. De uitgangscollecte van vandaag is voor de activiteiten van de jeugdraad, van harte aanbevolen.

Zondag 23 mei 2021 – Pinksterzondag Zendingscollecte

Egypte - Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen

Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit

juist wel te doen. Samen lezen ze een Bijbelboek en de kinderen maken een opdracht. Tijdens een groot bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie Bijbel lezen!

Zondag 30 mei: Avondmaalscollecte Werelddiaconaat

Oeganda - Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.

Bijzondere diensten

Iedere zondagmorgen een rechtstreekse uitzending op de radio live vanuit studio van Radio Eenhoorn.



Aanvang 9.30 uur. U kunt radio Eenhoorn vinden op FM 107.5, of via de kabel op FM 104.1.