

## **Kerkdiensten**

### **Maatregelen corona**

De overheid blijft van ons vragen onze samenkomsten op verantwoorde wijze te houden. Het virus is nog onder ons.

Daarom vragen wij u:

- 1,5 meter afstand te houden
- een mondkapje te dragen tijdens verplaatsing
- de handen te ontsmetten
- elkaar geen handen te geven
- thuis te blijven als u klachten hebt, ook als dat lichte klachten zijn
- zo min mogelijk door elkaar in de kerkruimte te bewegen
- van harte te zingen, maar met mate en niet uit volle borst
- uw financiële bijdrage in de collecteschalen te deponeren bij het verlaten van de kerk

---

<b>Sint Joris Tsjerke Oosterbierum</b>	<b>1<sup>e</sup> advent</b>
<b>Zondag 28 november</b>	<b>Ds. U. Tjallingii</b>
<b>9.30 uur</b>	

Er is kindernevendienst  
*Extra collecte: Diaconaat*

---

<b>Sint Joris Tsjerke Oosterbierum</b>	<b>2<sup>e</sup> advent</b>
<b>Zondag 5 december</b>	<b>Ds. N. de Jong- Wiersma</b>
<b>9.30 uur</b>	

Er is kindernevendienst  
*Extra collecte: Zending*

---

<b>Sint Joris Tsjerke Oosterbierum</b>	<b>3<sup>e</sup> advent</b>
<b>Zondag 12 december</b>	<b>Ds. U. Tjallingii</b>
<b>9.30 uur</b>	

Er is kindernevendienst  
*Extra collecte: Werelddiaconaat*

---

<b>Sint Joris Tsjerke Oosterbierum</b>	<b>4<sup>e</sup> advent</b>
<b>Zondag 19 december</b>	<b>Ds. U. Tjallingii</b>
<b>9.30 uur</b>	



gezinsactiviteiten. In de kerkdiensten en de kindernevendienst komt het Lucas-verhaal aan de orde en we beginnen de dienst met het aansteken van een Adventskaars en een gedichtje. Rode draad op weg naar het Kerstfeest is dit lied van Erik Idema.

## **Projectliederen Advent & Kerst 2021**

### **Wij bidden om verhalen**

Wij bidden om verhalen  
vol hoop en goede moed.  
God laat zijn licht hier stralen,  
Hij komt ons tegemoet.  
Een boek met mooie woorden  
met plaatjes en een lied:  
Zo laat God van zich horen,  
want Hij vergeet ons niet.

*Tekst: Erik Idema*

*Melodie: 'Nu daagt het in het oosten', Liedboek 444*

### **Geluk van de mensen**

Geluk van de wereld, geluk van de hemel,  
geluk van de mensen, geluk van de Heer.  
Wat zou je nog wensen nu Hij is verschenen?  
Wat zou je nog hopen, wat wil je nog meer?

Soms is er een moment dat niemand meer vergeet.  
Het is vaak niet gepland en over voor je 't weet.  
De tijd staat even stil, je houdt je adem in.  
Een wereld van verschil: Dit is een nieuw begin.

Wij vieren elk jaar weer het wonder van het kind.  
Van Jezus, onze Heer: een nieuwe tijd begint.  
Zijn komst, diep in de nacht, zet alles in het licht  
omdat Hij onverwacht op aarde vrede sticht.

*De audiotracks van deze liedjes staan te beluisteren op onze kerkwebsite [www.pg-oosterbierum-wijnaldum.nl](http://www.pg-oosterbierum-wijnaldum.nl)*

## **Van de redactie**

De volgende Onderwijs komt uit op vrijdag 14 januari (kopij zaterdag 8 januari). De daar opvolgende Onderwijs op vrijdag 25 februari (kopij zaterdag 19 februari). Daarna in principe weer de laatste vrijdag van de maand.

Het abonnementsgeld 2021 voor Onderwijs wordt binnenkort van uw rekening afgeschreven. Abonnees die geen incasso machtiging hebben afgegeven ontvangen een factuur.

## **Week van gebed voor eenheid '22**

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 januari 2022.

Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema 'Licht in het duister' naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Mattheüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Jan Willem Janse, projectleider bij Missie-Nederland: "Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden."

"Het thema is toepasselijk in deze tijd," vertelt Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. "We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen."

De Raad van Kerken en Missie-Nederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen om eenheid. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief. [www.weekvangebed.nl](http://www.weekvangebed.nl)

### **Bij de collectes:**

Al geruime tijd staat er in de Sint Joris Tsjerke bij het uitgaan een tafel met daarop 2 collecte schalen. De 1<sup>e</sup> schaal is steevast voor Kerk en Diaconie – elk 50%. De eventueel 2<sup>e</sup> schaal is voor de extra collecte. Hierna kunt u lezen waar deze aan besteed wordt.

Wanneer u deze niet passeert is er de mogelijkheid een gift over te maken op nummer NL02RABO0325513007 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbierum Wijnaldum. Een gift voor de kerk kunt u overmaken op NL46RABO0325504261 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum  
Alvast hartelijk dank.

### **Zondag 28 november 1<sup>e</sup> Advent Binnenlands Diaconaat**

Een stabiel thuis voor kinderen. Zeer actueel.

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden.

### **Zondag 5 december 2<sup>e</sup> Advent Zending**

Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv en kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je.

25 jaar geleden werden één miljoen Rwandezes vermoord. Rose Mukankaka overleefde deze genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot kinderen die tijdens de genocide wees

waren geworden onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, 'geliefd kind'. Inmiddels ondersteunt deze organisatie 1500 kinderen, die hun ouders aan hiv/aids hebben verloren en soms zelf besmet zijn.

### **Zondag 12 december 3<sup>e</sup> Advent Werelddiaconaat**

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen. Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen? Voor 80 cent krijgt een kind een warme maaltijd. • Voor 5 euro per kind kan een kerk materialen kopen voor het jaarlijkse zomerkamp. • Voor 8 euro krijgt een kerkelijke vrijwilliger jaarlijks een training voor het werk in de dagcentra.

### **Zondag 19 december 4<sup>e</sup> Advent Jong Protestant**

Deze collecte is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Het kerstverhaal spelen en beleven. Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de Wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge - een spel van JongProtestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De KerstChallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuwe manier te ervaren.

### **Zaterdag 25 december 1<sup>e</sup> Kerstdag**

Opvang voor gestrande vluchtelingen – Kinderen van Lesbos Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de

uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.

*Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! Helpt u mee?*

### **Radio Eenhoorn**

Iedere zondagmorgen een rechtstreekse uitzending op de radio live vanuit studio van Radio Eenhoorn.



Met deze maand de volgende gastpredikanten:

28 november	Dhr. P. Speelman, Folsgare
5 december	Ds. Rennie Schoorstra, Ternaard
12 december	Majoor Freek v/d Werf, Leeuwarden
19 december	Ds. J. Lindeboom, Minnertsga
24 december	Kerstnachtsdienst 21.30 uur Evangelist D. Wolbers
25 december	1 <sup>e</sup> Kerstdag Evangelist D. Wolbers, Franeker
26 december	2 <sup>e</sup> Kerstdag Evangelist D. Wolbers, Franeker
31 december	Oudejaarsavond 19.30 uur Evangelist D. Wolbers

Aanvang 9.30 uur. U kunt radio Eenhoorn vinden op FM 107.5, of via de kabel op FM 104.1.

# *Fijne feestdagen*

