

## Kerkdiensten

**Sint Joris Tsjerke Oosterbierum**  
**Zondag 17 september 9.30 uur**

**Ds. J. Bakker**  
**uit Stiens**

---

**Sint Joris Tsjerke Oosterbierum**  
**Zondag 24 september 9.30 uur**

**Startzondag**  
**Ds. U. Tjallingii**

---

Afscheid koster Jaap en Lukke van Dijk  
Er is kindernevendienst  
*Extra collecte: Plaatselijk jeugdwerk*

---

**Sint Joris Tsjerke Oosterbierum**  
**Zondag 1 oktober 9.30 uur**

**Da. E. Muilwijk-Huis**  
**uit Sint Annaparochie**

---

*Extra collecte: Alg. Chr. Doelen*

---

**Sint Joris Tsjerke Oosterbierum**  
**Zondag 8 oktober 9.30 uur**

**It Kwartettekoar**

---

Fakkeldragers yn 'e wyn  
*Extra collecte: JOP*

---

**Sint Joris Tsjerke Oosterbierum**  
**Zondag 15 oktober 9.30 uur**

**Ds. T.T. Osinga**  
**uit Franeker**

---

*Extra collecte: Bloemengroet*

---

**Sint Joris Tsjerke Oosterbierum**  
**Zondag 22 oktober 9.30 uur**

**Doopdienst**  
**Ds. U. Tjallingii**

---

Er is kindernevendienst  
*Extra collecte: NBG*

---

**Sint Joris Tsjerke Oosterbierum**  
**Zondag 29 oktober 9.30 uur**

**Ds. A. Wouda**

## van Sexbierum

*Extra collecte: KIA Hervormingsdag*

---

**Andreas Tsjerke Wijnaldum**  
**Zondag 29 oktober 9.30 uur**

**Allerzielen**  
**Mevr. W. Wijbenga-Stoer**  
**uit Sexbierum**

---

### **Start van de catechisatie-groep**

Vrijdagavond 13 oktober 18.45-19.30 uur

### **Startzondag 24 september: Onze Kerk is een Open Huis!**

Wij vieren de start van het seizoen op zondag 24 september om 9.30 uur in de Sint Joris Tsjerke. Iedereen is van harte welkom. Een bijzonder welkom op deze zondagmorgen voor Jaap en Lukke van Dijk, die officieel afscheid nemen als kostersechtbaar. We gaan hen in het zonnetje zetten en wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren! Na de dienst kunt u hen alle goeds toewensen tijdens de koffie.

Dit jaar is het thema van de startzondag 'een open huis', in aansluiting bij de landelijke campagne "Kerkproeverij" die kerken uitnodigt in september de deuren wagenwijd open te zetten voor alle mensen. Een open huis zijn is een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk. Als kerk willen we graag dat iedereen in het dorp zich welkom voelt in de kerk.

We lezen in deze dienst het evangelie uit Mattheus 20, 1-16, over de werkers in de wijngaard, waarbij aan het eind van de dag de laatsten de eersten zullen zijn in de wijngaard van de Heer. Dit verhaal gaat over wie God ten diepste is! Geloven kost je ook wat. De rechtvaardigheid van God is van een andere orde dan de regels van de gerechtigheid van deze wereld. De kinderen werken in de



kindernevendienst aan het maken van een huis en ze gaan aan de slag met cadeaus! En wie weet wat er vandaag uit de schatkist tevoorschijn komt??

Het motto van deze zondag is mooi verwoord in lied 991:

De eersten zijn de laatsten,  
wie nakomt gaat voorop.  
Kies dan de goede plaatsen  
en geef uw hart aan God.

Welkom allemaal! Hartelijke groeten van de commissie bijzondere diensten en ds. Tjallingii.

### **Bazaar op 10 November in It Mienskar**

Deze maand zijn de lotenverkopers begonnen met de verkoop van loten voor de Grote Loterij. Ook dit jaar zijn er weer prachtige prijzen aangeboden om door u gewonnen te worden! De loten kosten 50 eurocent per stuk. Voor een boekje met 50 loten betaalt u dus 25 euro. Aan de lotenverkopers kunt u ook uw spaarzegels meegeven.

Goederen voor de rommelmarkt en alles wat u maar kwijt wilt voor de bazaar (prijzen, boodschappen) kunt u op donderdagmiddag van 13.30- 16.00 uur afgeven in het oude café Bleeker aan de Keatsebuorren. De eerste middag dat bazaarmedewerkers daar aanwezig zullen zijn is op 19 oktober. De volgende donderdagmiddagen zijn op 26 oktober en op 2 november. Op 9 november kunt u uw verswaren en goederen afgeven in it Mienskar.

We doen een oproep aan alle clubs en verenigingen van het dorp om een bijdrage aan de bazaar te leveren. Graag horen we van jullie waaruit de inbreng bestaat. Ook doen we een oproep om in het nieuwe jaarprogramma de avond van vrijdag 10 november in te roosteren om met elkaar een vrolijke bazaarbingo-avond te beleven.

In vogelvlucht het programma van 10 november: 's morgens rommelmarkt, winkel met verse producten zoals bloemen, fruit, eigen baksels en groenten, koffie met cake, draaiend rad, verkoop van allerlei goederen, raadspelletjes, vanaf 15.30 uur kinderbazaar en 's avonds de prijzenregen en bingo.

Wie heeft er nog een goed idee voor een mooie actie? Wie zou kunnen helpen op de bazaar dag zelf? We hebben mensen nodig voor de opbouw, om achter een kraam te staan, lotennummerverkopers voor het draaiend rad, spelletjesbegeleiders en opruimers na afloop van de bazaar.

De bazaarcommissie is te bereiken via Gerry Westra (481863) en Bibi de Vries (481492)

### **Snein 8 oktober Sint Joris Tsjerke Fakkeldragers yn é wyn**

Yn maart 2006 stie der in artikeltsje yn de kranten fan Hindrik van der Meer weryn 't hy in oprop die foar de oprjochting fan wat hy neamde in "Kwartettekoar". Doel wie -en is noch altyd- it sjongen en fersprieden fan hjoeddeiske nije Fryske lieten. De oprop sloech fuortendaliks oan en op it stuit hat it koar sa 'n 100 leden. Der wurdt oeral yn de provinsje oefene en songen. Op snein 8 oktober wurdt der in reis makke troch it Alde en it Nije Testamint. Fan Genesis ôf ha der minsken west dy't it de muoite wurdich fûnen of har roppen fielden om it fjoer fan it leauwe troch te jaan. Guon tiden waard it fjoer breed droegen, dan wer wie it in flamke, bewarre troch in ienling. De flam is yn ús tiid miskien noch mar in fonkje fan oer, mar noch altyd libben genôch om oan te boazjen. Der is ek in bernekoar by fan -wa oars as- de Flambou. It duorret om-ende-by in oere, de tagong is fergees en nei ôfrin is der kofje en tee.

### **Uitnodiging**

Met het oog op Israël zondag  
Eerste zondag in oktober

In de Kerkorde van de Protestantse Kerk In Nederland staat het zo verwoord: *Dat de kerk geroepen is in al haar geledingen het gesprek met Israël te zoeken en gestalte te geven in haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.*

Voor onze Protestantse kerk is de relatie met het volk Israël dus een essentieel onderdeel van de eigen identiteit! Maar wat wordt er met die bewoordingen uit de Kerkorde bedoeld en wat doen wij ermee? Hoe belangrijk is dat tegenwoordig nog binnen ons

kerkzijn? Wat moeten wij denken van alle nieuws dat onze huiskamers binnen komt via de media?

Veel vragen roept het vaak bij ons op en een antwoord op deze problemen vinden we niet. De problemen zijn dan waarschijnlijk ook legio!

Wij hebben Prof. Dr. Dineke Houtman, bijzonder hoogleraar Judaïca en joods-christelijke relaties aan de PThU in Amsterdam, bereid gevonden om voor ons een lezing te houden en vervolgens samen met ons van gedachten wisselen over dit onderwerp en de woorden uit onze Kerkorde.

Op zondagmiddag 24 september 2017 komt Prof. Dr. Dineke Houtman naar Sexbierum om zich met ons te buigen over deze woorden uit de Kerkorde en de huidige problemen in het Midden Oosten.

Plaats: 'De Terskflier' Tsjerk Hiddesstrjitte 25–27 Sexbierum

Aanvang: 14. 30 uur. De toegang is gratis.

U wordt van harte uitgenodigd voor deze middag!!

Werkgroep Kerk en Israël, Sexbierum

**De volgende Onderweis verschijnt op vrijdag 27 oktober.**

De kopij dient **uiterlijk op zaterdag 22 oktober 12.00 uur** in bezit te zijn van Dieuwke de Jong, telefoonnummer: 0518 48 15 62.

Het aanleveren van tekst via e-mailadres: [underweis@hotmail.com](mailto:underweis@hotmail.com)