

Beste dorpsgenoten, belangstellenden en potentiële reünisten,

Het is ondertussen half mei en de voorbereidingen voor de viering van het 100-jarig jubileum van de Oranjevereniging en de reünie zijn in volle gang. Veel verenigingen en vele vrijwilligers zijn druk bezig en het programma en de activiteiten zijn bekend - kortom we zijn klaar om jullie te ontvangen.

Vrijdag 22 juni is er een receptie voor genodigden en 's avonds is een feest voor iedereen in de tent. Om 23 uur is er een spectaculaire opening waarmee we het jubileum extra willen onderstrepen. Zaterdagmorgen is iedereen is welkom in de tent, we vieren ten slotte het 100 jarig bestaan van de Oranjevereniging. Er is kaatsen op het veld, er is een kinderkermiss en de zaterdagmorgen is natuurlijk het startpunt van de reünie. Er is de hele dag ruimte om met elkaar te praten, herinneringen op te halen en verhalen met elkaar te delen. Alle activiteiten die er worden georganiseerd hebben deze verbinding als rode draad. Zaterdagavond is er de revue en aansluitend is er een ouderwetse feestavond met een Top 100 band. Om deze editie extra feestelijk te laten zijn, vragen wij iedereen de vlag uit te steken en uiteraard staat het iedereen vrij om zijn of haar woning en straat mooi te versieren.

We horen in het dorp van veel mensen dat ze graag willen komen op de reünie – geweldig – leuk en u bent van harte welkom – de reünie valt of staat bij voldoende deelname. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven, doe dat dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 1 juni. Maak het s.v.p. ook bekend bij uw vrienden, burens, kennissen zodat iedereen het weet. Mocht u nog adressen hebben van mensen die nog niet uitgenodigd zijn, geef het aan ons door, dan ontvangen ze alsnog onze uitnodiging.

Ook zonder uitnodiging kunt u zich gewoon opgeven op [www.aanmelder.nl/reunie2018](http://www.aanmelder.nl/reunie2018). Opgave voor de reünie geeft u recht op toegang tot onze activiteiten; de “hop-on-hop-of” bus, toegang tot de bunker van Koehoal, de jubileumuitgave van de Sint Joris, de eerste consumptie tijdens het borreluurtje – kortom “veel voor weinig”. Daarnaast kunt u nog kiezen voor een lunchpakket en om 's avonds mee te eten bij ons buffet. Als u zich nu opgeeft bent u verzekerd van toegang en dus van deelname. Na 1 juni kunnen we dat niet meer garanderen. Op de achterzijde gaan we in iets meer detail in op de verschillende onderdelen, exposities, tentoonstellingen en overige activiteiten in en rond het dorp. Er zal een bus rijden om de verschillende activiteiten met elkaar te verbinden, kortom er is genoeg te doen.

We horen verschillende geluiden van mensen die moeite hebben om zich op te geven via Internet op [www.aanmelder.nl/reunie2018](http://www.aanmelder.nl/reunie2018). Mocht u daar inderdaad problemen bij ondervinden dan helpen wij u graag verder. Uw deelname moet niet verloren gaan, omdat er (technische) moeilijkheden zijn bij het aanmelden. Bij problemen kunt u even bellen met 0611178278 of een email sturen naar [ovoosterbierum@hotmail.nl](mailto:ovoosterbierum@hotmail.nl). Nogmaals, uw komst is zeer gewenst en dit mag geen reden zijn om niet te komen. We helpen u graag hierbij.

We zien uw opgave met plezier tegemoet en graag tot ziens op vrijdag 22 en zaterdag 23 juni.

De voorzitter van de Oranjevereniging

## WAT IS ER TE DOEN OP DEZE BIJZONDERE DAG?

### OOSTERBIERUM IS "THE PLACE TO BE"



Er zal met 2 bussen een mooie route gereden worden in de omgeving van Oosterbierum. In deze tijd van het jaar zijn de velden op hun mooist! Op de route zijn er verschillende haltes bij verschillende bedrijven, verenigingen en overall is wel iets te doen, te zien en te beleven voor zowel jong én oud!

"HOP ON & HOP OFF"



### De verschillende locaties:



**HET SPORTVELD** – Kijk op het programma voor alle activiteiten in de feesttent.



**DE FLAMBOU** – Het team van de Flambou zorgt voor een warm welkom!



**IT MIENSKAR** – Een foto tentoonstelling van alle huizen in het dorp. Wie heeft er vroeger in jouw huis gewoond en wie woont er nu?



**DE SINT JORIS TSJERKE** – De tentoonstelling "Verborgen verleden" laat de vondsten zien die tijdens de renovatie van het kerkhof tevoorschijn zijn gekomen.



**ZORG- EN EDUCATIEBOERDERIJ DE KLOOSTERHOEVE** – kom kijken bij het reilen en zeilen op een boerderij. Je kunt geitjes aaien, koeienmelk en geitenkaas proeven, en nog veel meer!



**BUNKER KOEHOAL** – 'Bolwerk uit het verleden, baken voor het heden' is vandaag gratis toegankelijk voor reünie-gangers.



**KLOOSTERTUIN** – de openbare tuin van Oosterbierum – voor- en door Oosterbierumers is open voor bezichtiging en vrijwilligers zijn ter plaatse voor uitleg.

Daarnaast zullen verschillende dorpsbewoners hun hobby, die zij met veel passie uitvoeren, graag aan u laten zien!



**FROUKE VAN DER ZEE** – Konkelswei 1 - Deze mooie tuin is het resultaat van jaren veel werk en liefde.



**HARM ZWART** – Dr. Jelle Zijlstraleane 13 - Landbouw in miniatuur. Bekijk hier de zelfgebouwde en aangepaste landbouw tractoren en werktuigen in miniatuur



**ADELIN JUKEMA** – Eilânswei 15 – Spekstenen beelden. Adeline tovert een brok speksteen om tot de mooiste beelden.



**FREERK ZWART** – Hoarnestreek 18 – De zelfgekweekte aardappelen van Freek zijn beroemd over de hele wereld! Van zijn hobby kan hij bijna zijn beroep maken! Hij vertelt u er graag alles over!



**TERP 10 COMMUNICATIE** – Terp 10 – Neem een kijkje in de consistorie van de voormalig gereformeerde kerk.