



PROTESTANTSE GEMEENTE
oosterbierum - wijnaldum

Seizoengids
2017 / 2018



Voorwoord

Beste lezers,

Welkom bij de Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum. In deze gids bevelen wij graag de vieringen en activiteiten van onze kerk bij u aan.

Ons motto is: Dappere werkers in Gods wijngaard zijn.

Wees welkom bij de vieringen en concerten in onze beide kerkgebouwen: de Andreaskerk in Wynaem en de Sint Joris Tsjerke in Easterbierrum.

Welkom bij de clubs, de gespreksgroepen, bij velerlei ontmoetingen, lezingen en workshops.

De kerk kent twee hoofdtaken: gebed en lofprijzing en pastoraat, omzien naar elkaar in vreugde en verdriet. We hopen op waardevolle ontmoetingen in dit komende seizoen.

De kerkenraad is nieuwsgierig naar goede raad en goede ideeën: Daarom begint deze gids met aandacht voor het nog te schrijven beleidsplan 2018-2023. We hopen dat het een stevige basis is voor al het werk dat we mogen doen.

Er zijn nog meer plannen en activiteiten dan in deze gids staan. Diverse werkgroepen en commissies zijn actief in onze kerk. Via het kerkblad *Ûnderweis* en de dorpskranten informeren we u nader.

Van harte aanbevolen en vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Mw. G. Westra-Dijkstra, preses

Mw. B. de Vries-van Halsema, scriba

ds. U. Tjallingii, predikant

De kerkenraad (samenstelling: september 2017)

PREDIKANT

Ds. Ulbe Tjallingii, St. Janswei 42, 9033 WN Deinum
06-14859557 | orgelspel@hotmail.com

OUDERLINGEN

Gerry Westra (voorzitter) Hoarnestreek 5, Tel. 481863
harmenwestra@planet.nl

Bibi de Vries (scriba) Bauke Poelstrastrijtte 34, Tel. 481492
db.devries@ziggo.nl

Corry Broos (wijkouderling), Konkelswei 25, Tel. 481718
a.b.broos@hetnet.nl

Dieuwke de Jong (wijkouderling) Eilânswei 13, Tel. 481562
dieuwkedejong@home.nl

Willy Wijngaarden (wijkouderling) Dr. J. Zijlstraleane 17, Tel. 481369
wijngaarden45@hotmail.com

(jeugd)ouderling: Vacature

OUDERLING-KERKRENTMEESTERS

Johan Korf, Utergerzen 11, Wijnaldum, Tel. 0517-591445
jjkorf@home.nl

Dicky Steenstra, Haerdawei 30, Tel. 482284
info@steenstratuinhout.nl

ouderling-kerkrentmeester: Vacature

DIAKENEN

Adeline Jukema (jeugddiakene) Eilânswei 15, Tel. 481180 en 06-19863011

janenadeline@gmail.com

Jantsje Post, Haulewei 10, Wynaem Tel. 06-43456850

jantsjepost@planet.nl

Johannes Wolbers, Buorren 2, Tel. 481005

fam.wolbers@gmail.com

Jessy Wolbers, Buorren 2, Tel. 481005

fam.wolbers@gmail.com

Dieuwke de Jong en Willy Wijngaarden bezetten samen 1 ouderlingplaats.
Jessy en Johannes Wolbers bezetten samen 1 diakenplaats.



Samen maken we ons beleidsplan 2018-2023

De kerkenraad nodigt iedereen van harte uit om actief mee te denken over de inhoud van ons volgende meerjarenbeleidsplan (2018-2023). Het beleidsplan kent de volgende hoofdstukken:

- 1 inleiding/mission statement**
- 2 pastoraat**
- 3 diaconaat**
- 4 eredienst**
- 5 gemeenteopbouw**
- 6 beheer en bestuur**

Wij nodigen iedereen uit om vóór 23 december voorstellen, suggesties en ideeën voor onze gemeente in de komende jaren aan de kerkenraad door te geven. Daarbij kunnen deze vragen helpen en richting geven:

- A. Beschrijf in twee zinnen wat volgens u/jullie in de komende jaren het spirituele motto voor onze kerkelijke gemeente mag zijn?
- B. Welke doelen, projecten of concrete activiteiten wilt u gerealiseerd zien en in welk kalenderjaar?
- C. Welke concrete goede raad kunt u de kerkenraad geven voor het kerkzijn en ons beleidsplan in en voor de komende jaren?

Wilt u uw voorstellen en ideeën zo concreet mogelijk beschrijven en niet meteen denken “dat gaat toch niet lukken”, maar voorstellen doen die goed zijn voor het kerkelijk leven in Oosterbierum, Wijnaldum en de regio.

Wilt u uw voorstellen per mail naar ondergetekende versturen via orgelspel@hotmail.com, of per post aan: ds. Ulbe Tjallingii, Haerdawei 1, 8854 AA Oosterbierum.

De kerkenraad zal een beleidsgroep instellen die alle voorstellen en doelen op een rij gaat zetten en een conceptbeleidsplan gaat schrijven. Dat plan zal dan in het voorjaar worden voorgelegd aan de gemeente.

De kerkenraad hoopt dat u zoveel mogelijk meedenkt en ideeën aanlevert. We kunnen, als u dat wilt, uw voorstellen anoniem in behandeling nemen en zullen uw ideeën en goede raad grondig bespreken in de commissie. We hopen op heel veel inzendingen, suggesties en reacties!

Namens de kerkenraad, ds. Ulbe Tjallingii



Pastoraat

Het pastorale team, bestaande uit de predikant en de ouderlingen, verzorgt samen met wijkmedewerkers en bezoekersdienst de pastorale zorg in de beide dorpen. Samen proberen we aandacht en zorg te geven waar dat nodig en gewenst is. Het pastoraat is vertrouwelijk en kent bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in ons midden. We onderhouden ook de pastorale band met gemeenteleden die elders zijn gaan wonen en graag pastoraal bij onze gemeente willen blijven behoren, alsmede met hun familieleden. Voor vragen en suggesties over het pastorale werk kunt u ten allen tijde contact zoeken met onze predikant ds. Ulbe Tjallingii, orgelspel@hotmail.com | 06-14859557

Bezoekersdienst

In onze gemeente is de bezoekersdienst actief met het bezoeken van gemeenteleden. De coördinatie daarvan is in handen van Frouke van der Zee (0518-481456). De bezoekersdienst is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Als u hiervoor voelt, dan graag een telefoontje naar Frouke.

Ontmoeting voor nabestaanden; over troosten en verdriet.

Ik kan alleen mijzelf en niet de ander troosten. Wat is troost voor mij als ik ontroostbaar ben door het grote gemis van een geliefde: mijn partner, mijn kind, een dierbare vriend of vriendin?

Het lijkt mij goed en waardevol om in onze dorpen samen te komen om te spreken over het omgaan met het verlies en de dood. Om in zeer vertrouwelijke sfeer persoonlijke ervaringen te delen en waar mogelijk goed raad te geven. Ook de vraag naar God, zijn liefde, zijn bescherming kan aan de orde komen. Ik noem dit initiatief bewust niet 'rouwverwerking', want in zekere blij je de rest van je leven rouwen om een verlies. Maar ik doel wel op het

verwerkingsproces en het zoeken naar krachtbronnen op je levensreis.

Als u mee zou willen doen aan deze gesprekken wilt u dan persoonlijk contact met mij (ds. Ulbe) leggen? Ik kan dan in overleg kijken of er een groep is samen te stellen. Uw reactie is van harte welkom via email: tjallingii2@zonnet.nl of telefoon: 06-14859557.

Over de God van Liefde

gespreksgroepen Oosterbierum en Wijnaldum

Bij de terroristische aanslag op 22 maart 2016 in metrostation Maalbeek in Brussel verloor de Marokkaanse Belg Mohamed el Bachiri zijn vrouw Loubna, moeder van hun kinderen. Naar aanleiding van zijn ervaringen schreef hij het boekje 'Jihad van liefde'. Zijn indrukwekkende pleidooi om liefde de wereld te laten regeren verbinden we met fragmenten uit het boek 'Ik wil dat jij bent, over de God van liefde' (2012) van de Tsjechische priester (RK) Tomas Halik.

We laten ons uitdagen door zijn woorden: "Een christen zoekt het antwoord in nederigheid en liefde." En: "Een zinvolle dialoog is slechts mogelijk als mensen bij hun positieven zijn" en: "Het Bijbelse principe 'oog om oog, tand om tand' zegt niet wat een mens moet doen, maar wat hij NIET moet doen." En over de liefde: "Liefde is de enige kracht die verenigt zonder te vernietigen; geloof zonder hoop is blind, geloof zonder liefde is dood."

De teksten die we bestuderen zend ik u graag toe via de email. U kunt mij hierover in kennis stellen via tjallingii2@zonnet.nl. Van harte welkom bij deze bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst in Oosterbierum is op donderdag 9 november 19.30 uur in It Mienskar. In Wynaem kiezen we in overleg de datum.

Jeugdraad en jeugdclubs

De jeugdraad bestaat uit:

Voorzitter Jenny Visser

jm-visser@hotmail.com | 06-83949908

Vicevoorzitter Baukje Houtsma

baukje_houtsma@hotmail.com | 06-57805786

Secretaris Nynke Koopmans

koopmansnynke@gmail.com | 06-11915954

Penningmeester Esther Bergsma

estherbeekkema@hotmail.com | 06-21585584

Bank nummer voor activiteiten Jeugdwerk: Protestantse Gemeente
Oosterbierum-Wijndal NL60RABO0325511284

Er zijn voor het seizoen 2017-2018 35 kinderen die gaan meedoen met de clubs: in dit seizoen is er 3x club voor kinderen van 6 tot 8 jaar. Kinderen ontvangen een uitnodiging

Dan is er de club van jongens en meisjes in de leeftijd van (bijna) 8 t/m 10 jaar. De clubleiders zijn nieuw dit jaar en zijn Ruben Bergsma en Hein Dijkstra. Deze groep heeft club op de woensdag om de 2 weken van 19.00 -20.00 uur.

Dan is er de meidengroep in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar. De clubleidsters zijn Nynke Koopmans en Esther Bergsma Deze groep heeft club op de maandag om de 2 weken: 19.00 -20.00 uur.

Een groep van 8 jongens in de leeftijd van 11 t/m 14 jaar. Clubleiders zijn Ineke Zuidema, Baukje Houtsma. Dinsdag 19.30 - 20.30 uur

En nog een kleine club van 6 meiden in de leeftijd 13 t/m 15 jaar. Zij hebben eens per maand club op vrijdag. De leiding wisselt.

Enkele hoogtepunten in het clubprogramma:

Vrijdag 6 oktober organiseert YMCA een survival in Kollumerpomp "Y adventure". De adventuuretocht duurt ca. 2,5 uur en gaat door velden en bossen en soms over sloten. Je hoeft niet nat te worden, maar er is wel kans om nat te worden. Onderweg zijn allerlei opdrachten. Sommige opdrachten zijn pure uitdagingen, met andere opdrachten komen de denkers meer aan bod. Zorg dat je oude kleding aan hebt die weerbestendig is en tegen een stootje kan en trek stevige schoenen aan.

Vrijdag 13 oktober hebben we het welbekende Triaxy. Eind oktober: Project schoenmaatje, we gaan weer schoendozen versieren en vullen voor het project schoenmaatje van Edukans. Begin november: Gezamenlijk met de kindernevendienst maken we lampionnen voor Sint Maarten.

Vrijdag 24 november (It Mienskar) Liever een Lover. Voor de oudste meiden willen we graag een informatieavond organiseren in samenwerking met fier Friesland, met als onderwerp liever een lover, dat over loverboys gaat. YMCA biedt dit programma aan. Veel tieners/jongeren hebben er wel eens over gehoord, alleen weten ze echt hoe het werkt? Kunnen ze zelf slachtoffer worden? Met de tieners gaan we ons oriënteren op de werkwijze van loverboys. Wat kun je meemaken, hoe denken we erover? Iemand van Fier Fryslan komt hierover vertellen.

December : Sinterklaasvieren met loodjes trekken of een sinterklaasspel. Verder in december kerststukjes maken met enkele groepen en rondbrengen bij ouderen. In de kerstnacht gaan we weer met de wagen en kerstliederen door het dorp.

Februari: In het nieuwe jaar houden we weer een playbackshow.

Dit jaar gaan we op clubkamp naar een kampeerboerderij.

Kindernevendienst

Tijdens de zondagse kerkdienst is er kindernevendienst, alhoewel niet iedere zondag (zie 'Onderweis' voor de data). In de adventstijd, met Kerst en tijdens de veertigdagentijd voor Pasen is er iedere zondag kindernevendienst. Met Kerst werken we aan de hand van een thematisch project, erg leuk voor de kinderen. De kindernevendienst is voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Contactpersoon voor de kindernevendienst is Petra Jukema (0518-481234)

De catechisatie-groep

Op vrijdagavond 20 oktober (18.45-19.30) wil ik graag weer starten met de catechisatiegroep, jongeren in de eerste en tweede klassen van het voortgezet onderwijs. Jullie krijgen begin oktober allen een persoonlijke uitnodiging van mij en ik hoop dat we zo eens in de 2 of 3 weken weer mooie ontmoetingen zullen hebben bij één van jullie thuis. In het afgelopen seizoen hebben we gekeken wat we in de kerk zoal doen en vinden. Daarbij paste ook de excursie naar de rooms-katholieke kerk in Harlingen. In het nieuwe seizoen wil ik graag met de groep praten over wat het geloof betekent in je leven. En over de vraag hoe je hoopvol in het leven kunt staan, zoals je bent, terwijl het leven en de wereld soms behoorlijk onrustig en onveilig kunnen zijn. Ik wil graag met de groep weer 1 of 2 excursies gaan doen (we zouden bijvoorbeeld eens naar een moskee of een heel ander soort kerk dan de onze kunnen gaan?). En ik heb ook plannen om met de groep iets moois te maken voor de grote reünie van 2018. Alvast welkom!

Ds. Ulbe Tjallingii

Sint Joriscantorij

De Sint Joriscantorij onder leiding van Gerrit de Vries repeteert elke dinsdagavond van 18.15 tot 19.15 uur in de consistorie van de Sint Joris Tsjerke. Vier keer per jaar zingt de cantorij tijdens de eredienst in de Andreaskerk of in de Sint Joris Tsjerke. De cantorij is hard op zoek naar nieuwe leden. U bent van harte welkom om mee te zingen. Contactpersoon: Tine Bergsma (0518-481795)

Geloven thuis, voor ouders van (jonge) kinderen



Twee avonden staan dit seizoen in het teken van geloofsopvoeding: ouders van jonge kinderen gaan in gesprek met elkaar onder begeleiding van ds. Ulbe over de betekenis van geloof in het gezinsleven. We kijken wat ouders nodig hebben om hun kinderen te vertellen over God en over geloof en vertrouwen. Hopelijk kunnen we van elkaar leren. We gebruiken hierbij het boek “Een verlangen naar meer.... “ van ds. Egbert R. Veen, de brieven van Schrijverke. Die schrijft treffend over geloofsbeleving in onze tijd. We sturen jullie als ouders persoonlijk een uitnodiging en we hopen dat jullie weer mee kunnen doen met deze waardevolle gesprekken.

Kerk en school

De kerk heeft een goede band met de kinderen en leerkrachten van basisschool De Flambou. Eens per jaar vieren we een dienst met elkaar. Die zal in dit seizoen plaatsvinden op zondag 18 maart aanvang 9.30 uur in de Sint Joris Tsjerke. Van harte welkom.

Maarten Luther: zingen is dubbel bidden Lezing over de muziek en het geloof van Luther

In 2017 is in Europa 500 jaar reformatie herdacht met het Lutherjaar. Luther was niet alleen theoloog maar ook componist en liedschrijver. In zijn teksten en gedichten vinden we zijn geloofsopvattingen terug en op deze avond maken we daarmee kennis. Daarnaast luisteren we naar enkele composities uit de klassieke muziek, die te maken hebben met Luther en de reformatie, onder andere de Cantate 'Ein feste Burg ist unser Gott' van J.S. Bach en de Reformatiesymfonie van Mendelssohn. Niet alleen praten dus, maar ook genieten van prachtig muziek! Van harte welkom

Datum: donderdag 18 januari 2018, 19.30 in It Mienskar
Leiding: ds. Ulbe Tjallingii

Gesprekskring Geloven Nu

Wat is geloven? Wat is mijn diepste troost? Bestaat toeval? Wat is bidden? Wat gebeurt er na de dood? 51 oude vragen, 51 nieuwe antwoorden. We gaan in gesprek over de Doornse Catechismus. In Ûnderweis volgt een nadere aankondiging en uitnodiging.

Groothuisbezoeken

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor het groothuisbezoek. We lezen het begin van de Bergrede: Matteüs 5, 1-16, de zgn. zaligsprekingen. De Bergrede vormt de sociale agenda van de kerk; wat betekent dat voor onze lokale kerk? Er is op deze avonden ook volop ruimte om met elkaar in vertrouwen van gedachten te wisselen over het leven van onze kerkgemeenschap en over ons eigen geestelijk leven.

Plaats van samenkomst: bij iemand thuis.

Datum: Oosterbierum: donderdag 16 november 2017 en 11 januari 2018. Wijnaldum: 15 februari 2018

Leiding: ds. Ulbe Tjallingii en ouderlingen.

Aanmelding graag naar: ouderling-scriba Bibi de Vries: scriba@pg-oosterbierum-wijnaldum.nl

Vredesgebed in onze kerken

Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. Populistische leiders en bewegingen versterken de polarisatie tussen 'wij' en 'zij'. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt. Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden. Jezus leert ons elkaar met vrede te groeten. Graag stellen we op gezette tijden onze kerken open voor het samen bidden voor vrede in onze wereld. Tijd en datum zullen we via het kerkblad bekend maken. Welkom bij deze samenkomsten.

Bazaar

Op vrijdag 10 november barst de bazaar weer los in It Mienskar. De opbrengst van de bazaar komt dit jaar ten goede aan de verlichting en de aankleding van het nieuwe kerkpad. De bazaarcommissie doet een oproep aan alle clubs en verenigingen van het dorp om een bijdrage aan de bazaar te leveren.

In vogelvlucht het programma van 10 november: 's morgens rommelmarkt, winkel met verse waren zoals bloemen, fruit, eigen baksels en groenten, gratis koffie met een stukje cake, draaiend rad, verkoop van allerlei goederen, raadspelletjes, vanaf 15.30 uur kinderbazaar en 's avonds de prijzenregen en bingo.

De bazaarcommissie is te bereiken via Gerry Westra (481863) en Bibi de Vries (481492)



De diaconie

Diaconie is dienst aan mensen, door christenen verricht uit liefde tot God. Het is de kerkelijke organisatie die heel specifiek belast is met materiele zaken, het maatschappelijke werk van de kerk. De diaconie zijn de mensen, hun werk noemt men diaconaat. Ter vergelijking: De timmerman is de mens, zijn werk is timmeren. De inkomsten bestaan o.a. uit collectes, giften, legaten en verhuur (verpachten) van land. Indien nodig en waar mogelijk organiseert de diaconie (extra) acties of collectes. Denk daarbij b.v. aan flessenacties in voor- en / of najaar.

Dienst aan mensen betekent: hulp aan mensen die dit nodig hebben, in eigen dorp maar ook ver daarbuiten. Geen onderscheid, maar wel binnen de richtlijnen.

De diaconie organiseert, samen met anderen, o.a. een kerstmiddag, uitstapjes en gezellige middagen voor de oudere dorpsgenoten. Samen met meerdere diaconieën ondersteunt zij projecten in binnen- en buitenland.

“Samen uit eten in eigen dorp” wordt met enige regelmaat georganiseerd in It Mienskar door Petra Andriessen, Anna Bakker en Frouke van der Zee i.s.m. Ype Bonnema. Dit ondersteunen wij van harte en iedere 50-plusser is daarbij van harte welkom.

Sommige activiteiten zijn gratis, voor andere wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd.

Voedselbank “de Helpende hand “ ondersteunt zij door bezoekers van de kerk de mogelijkheid te geven om producten in te leveren in de daarvoor bestemde kratten in de Sint Joris Tsjerke. Ook is het mogelijk om op de huisadressen van de diakenen producten te brengen. Voor vervoer naar Harlingen, de thuisbasis van de Voedselbank, wordt gezorgd. Naast voedsel zamelen we ook

inktpatronen, mobieltjes en postzegels in. Ook deze kunt u inleveren op bovenstaande adressen. De ZWO (Zending = de opdracht om het evangelie te verspreiden onder de mensen, Werelddiaconaat= antwoord van de kerk voor de nood in de wereld en Ontwikkelingssamenwerking= werken aan blijvende verbeteringen en duurzame oplossingen) is de landelijke organisatie die hier geld voor krijgt.

Met onze beperkte middelen willen we graag mensen helpen. Soms is het mogelijk om een hulpvraag door te sturen of te ondersteunen. Ook wanneer u denkt in aanmerking te komen voor ondersteuning door de Voedselbank, mag u een beroep op ons doen. Weet dat wij beloofd hebben om te zwijgen over zaken die ons in vertrouwen zijn verteld.

De huidige diaconie bestaat uit:

Adeline Jukema-Runia, jeugddiaken Eilânswai 15, Tel: 0518-481180

Jessy en Johannes Wolbers, duo diaken, Buorren 2, Tel: 0518-481005

Jantsje Post, diaken voor Wijnaldum, Haulewei 10, 8857 RC Wynaem, 0517-591199

Boekhouder P. Tichelaar, Eilânswai 5, Tel: 0518-481767

Bankrekening Diaconie: NL02RABO0325513007



Het college van Kerkrentmeesters

Ouderling-kerkrentmeesters:

Johan Korf (voorzitter)
De Utergerzen 11, 8857 BB Wijnaldum
0517-591445 | Mail: jjkorf@home.nl

Dicky Steenstra
Haerdawei 30, 8854 AB Oosterbierum
0518-481407 | Mail: info@steenstratuiinhout.nl

Ouderling-kerkrentmeester: Vacature

Kerkrentmeesters:

Elly Broos (secretaris)
Konkelswei 4, 8854 AS Oosterbierum
0518-482121 | Mail: rentmeesters.secretaris@pg-oosterbierum-wijnaldum.nl

Piet Tichelaar (penningmeester)
Eilanswei 5, 8854 AW Oosterbierum
0518-481767 | Mail: penningmeester@pg-oosterbierum-wijnaldum.nl
Algemeen banknummer: NL46RABO0325504261
Bank: NL13RABO0325538417, bonnenstelsel

Hennie Vink
Wynamerdyk 10 8857 BC Wijnaldum
0517-592021 | Mail: hjrm@outlook.com

Medewerkers:

Koster: vacature

Jappie de Groot (onderhoud begraafplaats Oosterbierum)
Eilânswei 11, 8854 AW, 0517-481545

Aukje en Jaap Jukema (administratie begraafplaats Wijnaldum)
Alde Leane 14, 8857 BP Wijnaldum
0517-591237 mts.jukema-fopma@zonnet.nl

Sybren Klaas Visser (administratie begraafplaats Oosterbierum)
Keatsebuorren 1, 8854 AE
06-53842374 Mail: kerkhof.admin@pg-oosterbierum-wijnaldum.nl

Harm Zwart (boekhouder)
Dr Jelle Zijlstraleane 13, 8854AT
0517-481832 Mail: ha.zwart@planet.nl



adresgegevens

Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum
& Sint Joris Tsjerke
postadres:
Haerdawei 1
8854 AA Oosterbierum

Als u zich wilt aanmelden voor activiteiten
dan kan dat ook met een briefje in de brievenbus op dit adres.

Andreaskerk Wynaem
Tsjerkepaad 2
8860 AA Wijnaldum

Kerkblad Ûnderweis:
underweis@hotmail.com

website:
<http://www.pg-oosterbierum-wijnaldum.nl/>

diversen

Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum:
<http://www.pg-oosterbierum-wijnaldum.nl/>

Filmhuis, dorpskrant St. Joris, etc. zie:
<http://www.oosterbierum.info/>

It Mienskar:
<http://www.itmienskar.nl/>

Kloostertuin Oosterbierum:
<http://www.kloostertuinoosterbierum.nl/>

Protestantse Gemeente Tzummarum-Minnertsga:
<http://pkngemeenteminnertsga.protestantsekerk.net/>

Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum:
<http://www.pknsexbierumpietersbierum.nl/>

Protestantse Kerk in Nederland:
www.pkn.nl

Raad van Kerken in Fryslân:
www.raadvankerkenfryslan.nl