



Christelijke activist en pacifist Frits ter Kuile Foto: S&P

► VOLKEL

Volgens Defensie zijn de nieuwe straaljagers een nodige upgrade van de verouderde F-16-modellen, maar volgens Ter Kuile een bedreiging voor de schepping. Daatom houden de activisten rond het middaguur een stille tocht, vanaf het kerkplein in Volkel tot aan de hoofdpoot van de vliegbasis. Het is de activist een doorn in het oog dat op de basis ook atoombomben liggen opgeslagen. Nederland beschikt zelf niet over de nucleaire wapens, maar als NAVO-lidstaat faciliteert onze overheid de opslag voor bondgenoot Amerika.



Volgens Ter Kuile onacceptabel. De 'massavernietigingswapens', zoals hij ze noemt, druisen in tegen de vrede die we in navolging van Jezus moeten uitdragen, vindt hij. Eerder protesteerde hij ook in Duitsland. Met een groep demonstranten wist hij in 2018 een Duitse basis binnen te dringen waar ook Amerikaanse atoombomben liggen opgeslagen. Bovenop de bunker sprak hij een gebed uit, tot hij werd aangehouden.

Er volgde een proces. Ter Kuile kreeg een geldboete opgelegd, maar hij tekende bezwaar aan. Zo kon hij ook aan een hogere Duitse rechter uitleggen wat er mis is met nucleaire wapens. De rechter ging echter niet mee in zijn pleidooi en de straf bleef staan. Omdat Ter Kuile de geldboete niet betaalt, moet hij aankomende maandag dertig dagen de gevangenis in.

**Waarom besloot u in 2018 de legerbasis binnen te dringen?**

'In de ogen van de samenleving zijn die plekken heilig, omdat je daar alleen binnen mag met pasjes en als je in je hart bereid bent om een massamoord te plegen of daar een bijdrage aan te leveren. Ik vind dat we die zogenaamd heilige plaatsen moeten ontheiligen, en moeten tegenhouden wat daar gebeurt, namelijk de voorbereiding van massamoord en de vernietiging van de schepping. Als ik straks voor God kom, en Hij me vraagt wat ik heb uitgespookt in de jaren die ik van Hem kreeg, dan wil ik kunnen zeggen: 'Ik ben schromelijk te kort geschoten, maar ik zag de bedreiging van het geweld en heb me ingezet om dat te voorkomen.'

**Waarom betaalt u niet gewoon de boete?**

'Als je de boete betaalt, erken je dat jij fout zit. Europa is een kruittvat vol kernwapens. Nu ik naar de gevangenis ga, kan ik daar hopelijk voor waarschuwen en het alternatief uitdragen, namelijk de weg van Jezus, die ons aanraadt te bidden voor wie ons vervolgen, bezetten en onderdrukken. Daarnaast leef ik zo'n bevoorrecht leven in een samenleving waar de dood heerst. Als ik af en toe op sta en in de gevangenis word gezet, zit ik even aan de goede kant van de muur, opgesloten voor de goede zaak. Een spaak in het wiel steken, noemt Bonhoeffer het. Dat is wat ik wil.'

**Waarom kiest u voor dit verzet, kan dat niet zonder de regels te overtreden?**

'Ik denk dat de wet soms fout zit, als die tot de dood leidt. Er wordt daar een massavernietiging voorbereid. Ik voel me zondig als ik dat ongestoord laat gebeuren. Ik hou dus óók erg van Jezus, en van Gandhi en van Martin Luther King. Ook zij stonden op tegen onrecht. Jezus vroeg ook niet met alleen woorden of de handelaars uit de tempel wilden weggaan. Hij gooide de tafels omver en joeg de verkopers weg. Hij schand de aardse wetten, om aan Gods wet te voldoen. Ik voel me geroepen om dat ook te doen en zou willen dat alle christenen dat deden.'

**Het is al oorlog in Europa. Vliegtuigen kunnen ons ook beschermen en veiligheid bieden.**

'Hoe vaak komt het woord veiligheid voor in de evangeliën? Ik vind het een zondig woord. Ik hou van dit couplet in het Wilhelmus: 'Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer, op U zo wil ik bouwen'. Niet op kernwapens. Dat zijn afgoden, gouden kalveren. Jezus leert ons een andere weg! Laten we met liefde de harten van onze vijanden winnen.'

**Dat is makkelijk gezegd. Voor mensen in Oekraïne zal dat anders voelen?**

'Dat is zeker waar. Het is ook helemaal niet makkelijk. Liefdevol verzet bieden, zoals Jezus leert, kan zelfs leiden tot de dood. Oekraïners die de Russen met liefde ontvangen, kunnen dat met de dood bekopen. Maar het is de weg van Jezus.'

**Maar de Bijbel roept ook op om gezag te hebben voor de overheid?**

'Als ik in de gevangenis zit, houd ik mij aan de regels. Ik betaal belasting, stuur mijn kinderen naar school. Maar als er regels zijn die niet stroken met Gods wil, gehoorzaam ik niet en onderga ik de sanctie die de samenleving mij oplegt.'

**U noemt grote namen, wilt u zijn als Jezus, Gandhi en Martin Luther King?**

'Dat zijn bronnen van inspiratie. God resonanceert zo in mijn hart. Ik kan het niet altijd goed verwoorden, maar soms voelt het of de Heilige Geest op deze manier door mij werkt. Dan voel ik de roeping Hem en hen na te volgen.'

**Bent u bereid om zich morgen weer aan te laten houden?**

'Ja. Als ik gelijk weg zou gaan als de politie dat van me vraagt, denk ik dat Jezus zou zeggen: 'Juist nu had je moeten getuigen!'