

Kerstverklaring van Russische christen-vredestichters

"Eer aan God in den hoge, en op aarde vrede onder hen met wie hij een welbehagen heeft!" (Lucas 2:14)

"Het volk dat in duisternis wandelde, heeft een groot licht gezien; zij die in een land van diepe duisternis woonden, over hen is licht geschenen. U hebt het volk vermenigvuldigd; u hebt zijn vreugde vergroot; zij verheugen zich voor u als met vreugde over de oogst, zoals zij blij zijn als zij de buit verdelen. Want elke laars van de trappelende krijger in het strijdgewoel en elk in bloed gerold kleed zal als brandstof voor het vuur worden verbrand. Want ons is een kind geboren, ons is een zoon gegeven; en de regering zal op zijn schouder rusten, en zijn naam zal heten Wonderbare Raadsman, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de toename van zijn regering en vrede zal geen einde komen, op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te vestigen en te handhaven met recht en gerechtigheid vanaf nu en tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer der heerscharen zal dit doen". (Jesaja 9:2-3, 5-7)

Het is kerstavond. De straten zijn helder verlicht met versieringen; we bereiden ons voor op de feestdagen, kopen cadeaus, drinken hete koffie in onze favoriete koffieshops, maken plannen. Het is ons gewone leven. We maken grapjes over het einde van een moeilijk jaar. Maar in ons buurland, in Oekraïne, woedt de oorlog die onze regering voert: de mensen zitten zonder elektriciteit, verwarming, een groot aantal - zonder familie. Ook zij hadden misschien plannen gemaakt en geloofden in een wonder. Maar ons land bracht oorlog in hun huizen, en nu is het kunnen opladen van een telefoon en gewoon warm worden al een vakantie voor hen.

Het is onmogelijk om te blijven zwijgen. Wij voelen een ondraaglijke pijn in de wetenschap dat men tijdens deze feestelijke dagen in Oekraïne sirenes hoort in plaats van kerstliederen en dodelijke raketten ziet ontploffen in plaats van vuurwerk. Terwijl wij hier feest vieren, sterven en lijden onze broeders en zusters daar vanwege onze landgenoten.

Wij, Russische christenen van verschillende confessies - leken, predikanten en priesters - roepen alle christenen van Rusland op: orthodoxen, protestanten, rooms-katholieken; priesters, kerkleiding; gemeenten, organisatie, formele en informele christelijke groepen met de volgende verklaringen:

- Wij geloven dat Christus ons aanspoort iedereen lief te hebben. Wij geloven dat deze geboden - "Gij zult niet moorden" (Ex. 20:13), het kwaad niet met kwade middelen weerstaan (Matteüs 5:39), "Hebt uw vijanden lief" (Matteüs 5:44) - niet kunnen worden genegeerd en moeten worden nageleefd, zowel op individueel niveau als in de samenleving als geheel.

- Wij geloven dat de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne een schending is van Gods heilige geboden, en dat de morele rechtvaardiging ervan in strijd is met de christelijke leer, omdat zij vergiftigd is door het verlangen om te domineren ten koste van de ander om wanhoop en hulpeloosheid te overwinnen. Wij zijn ervan overtuigd dat deelname aan deze oorlog aan de kant van de agressor voor alle christenen onaanvaardbaar is.

- Wij geloven dat ingebeelde of werkelijke misdaden van andere staten de misdaden van onze eigen staat niet kunnen rechtvaardigen. Wij zijn het niet eens met het idee dat patriottisme blinde loyaliteit en liefde voor de staat en zijn heerser betekent. In plaats daarvan stellen wij dat een van de hoogste vormen van patriottisme de verspreiding van het evangelie onder uw volk is, en dat zij die naar genade streven de geboden van de Heer in acht moeten nemen, zoals het Nieuwe Testament zegt: "Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u worden toegevoegd" (Mattheüs 6:33).

- Met groot verdriet geven wij toe dat de meerderheid van de christelijke gemeenten in Rusland het niet nodig of belangrijk vindt om hun stem te verheffen voor de onschuldigen en flagrante wetteloosheid te veroordelen. Wij zijn geschokt door het feit dat vele kerkfunctionarissen en theologen in een poging om deze invasie te rechtvaardigen de waarheid van de Heilige Schrift verdraaien en de geboden uit de Bergrede als iets irrelevanten verwerpen; dat zij Christus' woorden over liefde (Johannes 15:13) interpreteren als een rechtvaardiging voor deze oorlog; dat zij de oudtestamentische ethiek verspreiden ("oog om oog"; "tand om tand") en daarbij vergeten dat de Messias is gekomen en wij in het tijdperk van het Nieuwe Testament leven.

- Wij weten dat God ons aanspoort onze "naaste" lief te hebben en wij zijn er zeker van dat de "naaste" voor ons Russische christenen het lijdende volk van Oekraïne is, dat God ons oproept te dienen in woord en daad: door onze gebeden, door onze solidariteit en door ons optreden.

Wij roepen alle christenen van Rusland die vreedstichters willen worden op om de volgende verplichtingen aan te gaan die wij op ons nemen:

1. Niet te negeren. De ernst van de situatie aanvaarden en de huidige zaken op verantwoorde wijze evalueren, niet vanuit het perspectief van de wereldse waarden, maar vanuit het standpunt van de christelijke leer.
2. Bidden. Onze barmhartige Heer te vragen om onze mede-Russen, onze staat en onze kerkleiding weer tot inkeer te brengen.
3. Om op te staan. Met inachtneming van alle risico's vragen wij u dringend dit kwaad te veroordelen en op te roepen tot onmiddellijke terugtrekking van de Russische troepen uit Oekraïne en tot beëindiging van deze oorlog.
4. Om je geweldloos te verzetten tegen de mobilisatie. Om uw familieleden en vrienden over te halen om op geen enkele manier aan deze oorlog deel te nemen; om hen te helpen die de dienstplicht ontlopen.
5. Om betrokken te raken bij humanitaire hulp. Om Oekraïense vluchtelingen te helpen, waar ze zich ook bevinden. Om alle slachtoffers van deze oorlog te helpen, op welke manier dan ook.

We weten hoe beangstigend het is om in Rusland tegen deze oorlog te protesteren. De staat en de maatschappij kunnen je tot verrader, "buitenlandse agent" verklaren; ze kunnen je beboeten; ze kunnen je arresteren en opsluiten. We weten ook dat in Rusland, dat beweert een christelijk land te zijn, deze oproep tot vrede wordt bestraft met boetes en gevangenisstraf. Maar wij, als christenen, dringen er bij u op aan om het te doen omwille van onze liefhebbende Verlosser, Jezus Christus, en uit liefde voor uw naaste - het volk van Oekraïne.

Vandaag is de Heer gekomen - het licht heeft geschinen in de duisternis, en de duisternis kan Hem niet verteren. Wij geloven dat het licht van Christus zal zegevieren over de duisternis in onze staat, die tweedracht, dood en verwoesting zaait in Oekraïne en hier, in Rusland. Wij geloven dat het licht van Christus haat en kwaad uit de harten van de mensen zal bannen en dat de Liefde zal opstijgen.

"Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen uit de hemel van God, bereid als een bruid die versierd is voor haar man.

En ik hoorde een luide stem van de troon die zei: "Zie, de woonplaats van God is bij de mensen. Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn als hun God. Hij zal alle

tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch zal er rouw zijn, noch huilen, noch pijn, want de vroegere dingen zijn voorbijgegaan".

(Openbaring 21:1-4)

Russische Federatie, december 2022

christians4peace.com

Telegram kanaal <https://t.me/christians4peace>