

Demonstratie tegen geweldstuig in Volkel

Op 30 juni werden er 4 nieuwe F-35-straaljagers ingevlogen op de vliegbasis Volkel in Oost-Brabant. Een 30-tal 'vredeswachters' wilden laten merken en zien dat zulke geweldsmachines niet normaal zijn. Wij stonden met onze duidelijk zichtbare boodschap bij de poort van de vliegbasis.

We vertrokken vanuit het dorp Volkel. We mochten eerst plassen in het verzorgingshuis daar in de buurt. Een bewoonster zei: "Ik ben het niet met jullie eens, jammer dat ik jullie niet met mijn rollator kan blokkeren." Een glimlach was als reactie afdoende.

We verzamelden bij de katholieke kerk. Rond de klok van 12 uur hielden we stilte. Daarna sprak de pastoor een hartstochtelijk gebed om vrede uit.

We gingen lopen. Onderweg viel mijn oog op onheilspellende affiches, met daarop een aankondiging van de film Titanic en van de videogame Warface.

Bij de basis was ons een veldje naast de toegangsweg aangewezen. Aan de overkant twee waakzame agenten, die gelukkig vandaag geen boeren hoefden tegenhouden. We luisterden naar toespraken: iemand van de actiegroep 'Vliegop!' uit Friesland, die protesteert tegen de vliegbasis Leeuwarden; hun ervaring met de nieuwe F35's is: meer lawaai, meer vervuiling, maar niet meer bescherming. Vanuit 'Stop de wapenhandel' hoorden we twee verhalen over de gigantisch oplopende kosten van de F35, en de verfijndere kernwapens die er onder gehangen gaan worden – verfijnd, maar toch wel 3 x de kracht van de bom op Hiroshima... Er werd een vredespalmje aangeboden aan de basis, met daarbij een mooie brief. Ik citeer het slot:

"Wij hopen dat deze vredespalm bij jullie op de vliegbasis een symbool mag zijn van het zorgen voor vrede en een herinnering om de wapens die hier staan opgeslagen nooit te gebruiken. Om de logica van het geweld te doorbreken en een nieuwe logica durven te proberen, een logica van verzorging en bescherming en liefde.

Deze vredespalm heeft water nodig, geen wapens. Besproei hem dus het liefst regelmatig met de plantenspuit en zorg er zo ook voor dat de bladeren stofvrij blijven. De vredespalm in de juiste omstandigheden kan duizend jaar oud worden en staat daarom symbool voor 'een leven lang'. Dat het een leven lang in vrede mag zijn!

Vrede en alle goeds!"

De bewaker weigerde de palm en brief aan te nemen. We hebben ze beiden liefdevol neergezet. En toen hingen we onze vredeswensen aan het hek. Die van mij was 'Jullie willen kernwapens nooit gebruiken, toch? Nu, schaf ze dan af!'

Ondertussen kwamen de feestgangers aanrijden, voorop een busje met de bedrijfsnaam 'De Feestneus'; het wapentuig gaat dus feestelijk overgedragen worden, hoe schrijnend. Men had ons om die tijd graag weg willen hebben, maar we bleven nu juist staan en confronteerden de gasten met onze vredesboodschap. Soms kwam er een duim terug, soms werd er getoeterd.

Later bij de bushalte zie ik een formatie van 3 vliegtuigen met donderend geweld overkomen – de F35's, zie ik later op de NOS-site. Vanuit de bus zie ik de vliegtuigspotters staan. Ze spotten met vrede en menselijkheid - ze weten niet wat ze doen.

Harry Pals

Bij de katholieke kerk in Volkel.
De pastoor op de rug gezien.



Bij de basis
ons troepje ongeregeld



Tussen Volkel en de vliegbasis een bizar standbeeld voor de straaljager