



Finsterke 1

Algemeen

Dag ouders, verzorgers van it iepen finster. De kop is eraf, we zijn alweer in de derde week. En we zitten er ook allemaal al weer met veel inzet en enthousiasme in. Gouden weken, met aandacht voor de groepsvorming, inloopochtend en de omgekeerde oudergesprekken zijn daar enkele voorbeelden van. Daarnaast mocht Jinthe Wildeboer haar verkeersbord onthullen. Hebben jullie dit al gezien? Vlakbij het dorpshuis De Singel. Ook het prachtige verkeersbord van Berend Zijlstra heeft een plekje gekregen aan het begin van het dorp. Dit alles om aandacht te vragen voor de 30km zone. Het idee is geopperd door de kinderen zelf. Een pracht initiatief opgepakt door dorpsbelang in samenwerking met de gemeente. Juf Neeltsje was al 40 !! jaar in het onderwijs. Hier hebben we natuurlijk met alle kinderen aandacht aanbesteed. Groep 1 t/m 5 is al op schoolreisje geweest. We hebben een geweldig talentenplein achter de rug en zijn vandaag gestart met de eerste serie van de nieuwe talentenmiddagen. Kortom it iepen finster is volop in beweging!

40 jaar in het onderwijs 1982 -2022

Dinsdag 21 augustus was de dag dat ik 40 jaar in het onderwijs zat.

Maar ook dat ik 40 jaar in Achlum werkzaam was.
Waar is de tijd gebleven!

In de afgelopen 40 jaar heb ik heel veel mooie dingen meegemaakt op school en in Achlum, maar er zijn ook verdrietige momenten geweest. Ik denk hieraan aan het overlijden van verschillende ouders van leerlingen van onze school.

Eigenlijk was ik niet van plan om aandacht te besteden aan deze dag. Ik vond dat niet zo nodig.

Maar hier dachten de collega's anders over.

Na de pauze stond de versierde stoel klaar en kon het genieten beginnen.

Door elke groep werd een optreden verzorgd. Wat een verrassing. Heel erg leuk!

Na schooltijd hebben we als collega's samen gezellig koffiegedronken met natuurlijk wat lekkers erbij. De boven schoolse directeur kwam nog langs met bloemen en een leuk cadeau. Wat een bijzondere dag waar ik heel blij en tevreden op terug kijk!



Neeltsje Houtsma



Groep 123

Wat een gezellige drukte tijdens de inloop. Een prachtige manier om samen met uw kind een kijkje te nemen in de klas. De kinderen hebben goed kunnen laten zien waar we zoal mee bezig zijn in alle groepen.

Schoolreisje

Wat hadden we een mooie dag! Allemaal in de bus naar Sybrandy's Speelpark.

Voor sommigen was er eerst wel wat spanning. In de bus op pad ... en waar precies naartoe?

Maar wat was de sfeer al snel gezellig. Samen zingen in de bus. Moppen tappen. Om je heen kijken en gezellig kletsen.

Na aankomst gingen we even wat eten en drinken en daarna mochten alle kinderen heerlijk spelen. De grotere kinderen vonden al snel zelf hun weg in de mooie speeltuin. Steeds zagen we blije gezichten! De kleinere kinderen gingen met de juffen door de speeltuin en konden zo ook heerlijk vertrouwd spelen.

Om half één genoten alle kinderen van een lekker patatje. Daarna mochten we samen op de grote draaischijf. Wie bleef er het langst zitten? Dycke! Daarna nog even genieten van een lekker ijsje en weer op naar Achlum! Bedankt chauffeurs!

Groep 4 en 5 genoten daarna nog op het blote voeten pad. Samen survivallen!

En spelen bij het IJsselmeer. Wat troffen we het met het weer!



- Meer foto's in het fotoalbum op mijnschool.





Leerlingenraad

We stellen u graag voor aan de leerlingenraad van het schooljaar 2022/2023. Dit jaar bestaat de leerlingenraad uit de volgende kinderen; Thyme (gr. 8), Berend (gr.7) Norah (gr.6) Lidewij (gr.5) Ferre (gr.4) reserves dit jaar zijn Dycke (gr.5) Silke (gr. 7)

Dit jaar staan er een aantal vergaderingen op de planning waarbij de kinderen vergaderen met Brenda waarbij ze opkomen voor de belangen van de kinderen.

Stagiaires

Mart (groep 4/5)

Hoi kinderen en ouders van it lepen finster. Mijn naam is Mart van der Wal, ben 22 jaar, ik kom uit Heerenveen en ik studeer de ALO-Pabo in Groningen. Dit jaar loop ik stage bij groep 4/5 op de woensdag en donderdag. In mijn vrije tijd voetbal ik bij v.v. Heerenveen en ga ik graag naar de sportschool. Zelf ben ik dus een erge sportfanaat en wil dan ook graag altijd meegeven hoe belangrijk bewegen is. Ik kijk er dit halve jaar erg naar uit om hier stage te mogen lopen.

Anke (groep 6/7/8)

Dit jaar loopt Anke Greidanus, 18 jaar, stage in groep 6/7/8. Anke is derdejaars pabo-student en is woonachtig in Tzum. In haar vrije tijd voetbalt ze bij voetbalvereniging Tzum. Anke is aanwezig op de dinsdag en de donderdag!

Giga groen

Maandag 19 september start ons eerste thema "GIGA GROEN". Alle kinderen mogen die dag verkleed op school komen in GROENE kleren.

Peuters

Start nieuw schooljaar

De zomervakantie is weer voorbij en wat hebben we prachtig weer gehad!

We verwelkomen in dit nieuwe schooljaar op de peutergroep; Noah van Dellen en Tom van der Togt.

Welkom! En heel veel plezier!

Thema Uk en Puk: Welkom Puk!



We starten dit jaar met een nieuw thema van Uk en Puk. Dit is te vergelijken met de gouden weken, waar de andere groepen van ons IKC ook mee werken.



Verven van een rugtas. Wat neem je ook al weer allemaal mee naar school?

Verlengde peuteropvang

Op de verlengde peuteropvang zijn we ook begonnen met leuke nieuwe activiteiten.



Afscheid Juf Maaike

We nemen na de herfstvakantie afscheid van Juf Maaike. Het aantal peuters is zodanig gedaald, dat een tweede leidster niet meer nodig is op de groep. De verlengde peuter stopt helaas ook. Dit vinden wij erg jammer!

Wist u dat?

...We van Sem een super, mooi fietsje + karretje hebben gekregen?

...We samen met de BSO meedoen met de "gezonde" hap. We eten geen koekjes meer, maar paprika, kaas, komkommer, augurkjes, vleeswaren enz.

... We het lokaal opnieuw hebben ingericht?

... Juf Maaike mooie, kleurige vormen heeft geschilderd op de ramen?

Groep 45

We zijn alweer 3 weken onderweg en wat hebben we het naar ons zin met zijn allen. We hebben de eerste twee weken veel tijd besteed aan groepsvormig en zijn we zelfs al op schoolreisje geweest maar we zijn nu langzamerhand begonnen met werken en dit vinden de kinderen ook heel erg leuk. Vooral voor de kinderen van groep 4 is alles nieuw. Zo hebben ze allemaal een eigen laptop gekregen, deze gebruiken we onder andere voor rekenen. De kinderen vinden dit heel erg leuk maar toch ook wel een beetje spannend.

We hebben het komende halfjaar ook een stagiair, Mart. Hij komt op woensdag en donderdag bij ons stagelopen.



Hier passen we met zijn allen in één hoepel.

Groep 678

De eerste weken in de grote en gezellige groep 6/7/8 zitten er ook op. Tijdens de gouden weken zijn de kinderen druk bezig geweest met het maken van een collage over zichzelf. Hierin hebben ze gepresenteerd waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden en wat ze dit jaar willen leren. Na de eerste twee weken veel groepsactiviteiten te hebben gedaan is er de afgelopen week alweer hard gewerkt. Rekenen, taal, spelling, alles kwam deze week weer voorbij. Ook hebben we dit jaar een stagiair in onze groep. De naam zal voor u

niet onbekend zijn, want we hebben dit jaar er nog een Anke bij. Juf Anke loopt stage op de dinsdag en vrijdag in onze klas.

BSO

De zomervakantie is weer voorbij! Maar voor ons was de zomervakantie niet altijd vakantie. Wij waren 6 weken open voor de ouders die opvang nodig hadden. Maar wat doe je nou in de vakantie? Nou heel veel leuks!! Een uitje naar het zwembad, een alfabet speurtocht, kunst maken voor onze kunstmuur, naar Slappeterp om te zwemmen, watergevecht op het plein en nog veel meer. Ook onze vakantie is voorbijgevlogen met prachtig weer!



Onze nieuwe thema op de BSO is **GIGA Groen**. Onze thema's zullen vanaf nu meer overeenkomen met de thema's die op school zijn.

Gezonde hap!

Na de zomervakantie zijn we op de BSO gestart met de gezonde hap. Tijdens de gezonde hap krijgen de kinderen heerlijke groenten, fruit en plakjes worst of kaas. De bordjes zijn gevuld met komkommer, paprika, boterhamworst, kipfilet, kaas, augurk, appel, banaan, tomaatjes enz. Genoeg gezonde dingen om op te noemen. De kinderen vinden het heerlijk!!

Top arrangement:

We zijn afgelopen woensdag (14 september) begonnen met de eerste skeeler les. 14 enthousiaste kinderen hebben les gehad van meester Mark. Af en toe viel er één op de billen, maar dan werd er enthousiast geklapt op de helmen van de kinderen. Het pannenkoek spel werd gespeeld en er werd als een kangoeroe gesprongen. Op naar de volgende les!!

