

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Deze week werken we met *Goed gedaan!* aan het thema 'Eerlijk waar?'

Ook al weten kinderen dat je eerlijk moet zijn, toch zijn ze dat niet altijd. Een smoesje vertellen is soms erg gemakkelijk, en een keer opscheppen kan heel leuk zijn. Maar kinderen kunnen natuurlijk ook echt jokken uit schaamte of angst voor boosheid en straf of tevens uit protest: omdat ze het niet eens zijn met de gestelde regels of er gewoon niet aan kunnen voldoen.

In de klas komt het volgende aan de orde:

- Over belangrijke dingen moet je eerlijk tegen elkaar zijn, zodat je elkaar kunt geloven en vertrouwen.
- Om niet te kwetsen moet je soms niet té eerlijk zijn.
- Mensen overdrijven soms om indruk te maken, en reclame overdrijft bijna altijd.

Tips voor thuis

- Leg uit waarom u regels stelt en maak ze niet té streng.
- Beloon eerlijkheid! Zorg dat uw kind niet denkt: volgende keer hou ik mijn mond!
- Wanneer u zeker weet dat uw kind iets 'fout' heeft gedaan, laat hem dan niet 'in de val lopen'. Geef het goede voorbeeld door zelf eerlijk en open te zeggen wat u weet en daar duidelijk uw mening over te geven.

'Jij bent niet op het speelveldje gebleven, maar stiekem naar het winkelcentrum gegaan. Dat gebeurt niet meer!'

eerlijk

- Vertel hoe het écht is.
- Verdeel eerlijk.
- Kom niet ongevraagd aan spullen van anderen.
- Doe wat je belooft.

vertrouwen

- Eerlijke mensen geloof je.
- Eerlijke mensen vertrouw je.

té eerlijk

- eerlijk = goed
- een ander kwetsen = niet goed

echt waar?

- Mensen overdrijven soms of scheppen op.
- Reclame overdrijft bijna altijd.

ken jezelf

Ik  **ontken** altijd alles. Ze moeten het maar bewijzen! Maar ik krijg toch altijd de schuld! Ze vertrouwen me gewoon niet! **Ba** kan niet liegen. Dan krijg ik meteen een rood hoofd! Daardoor geloof tedereen mij altijd meteen.

Goed!
gedaan!